

# VAKANTIE **V**NDERS!

*Voor jezelf... ... met anderen*

In deze eerste week van november is het Halloween, Allerzielen en volle maan.

Halloween is van oorsprong een feest van de Kelten in Ierland. Het werd gehouden aan de vooravond van Samhain, de start van het nieuwe jaar, viering van de binnengehaalde oogst en de overgang van zomer naar winter. Daarbij werden ook de overledenen geëerd met grote maaltijden ( en een plek vrij aan tafel voor hen). Om slechte wezens af te schrikken beschermden de Kelten zich en waarschijnlijk komt het huidige Halloween, verbastering van All Hallows'Even, daar vandaan.

Allerzielen is een oorspronkelijk katholieke traditie om op die dag de overledenen te eren en herdenken. Dat gebeurt in kerken en op begraafplaatsen van eenvoudig met het noemen van de namen, grote bossen chrysanten op het graf of zoals in Zuid-Europa en Zuid-Amerika met feestelijke herdenkingen met eten en dans op begraafplaatsen.

Het thema bij de Jachtmaan is 'overleven en transformatie'. Ook al hoeven we niet meer op jacht om te overleven, we kunnen wel stil staan bij de vraag wat je weg wilt jagen uit je leven. In de natuur vergaat het oude om plaats te maken voor de groei van iets nieuws.

In de herfst is dat heel duidelijk zichtbaar. Goed kijken naar de natuur is een feestje op zich. In de voorbereiding van de komende AndersWandeling ben ik met natuurgids Dorine op pad geweest en heb me verwonderd over de mooie manier waarop de natuur het allemaal regelt. In het blog verderop in deze nieuwsbrief kun je er meer over lezen.

De eerste week van november is een mooie week om stil te staan bij het nu, bij wat er was en wat je verder wilt, samen opgaan met de natuur en de mooie tradities en gewoontes die in het verleden ontstaan zijn kunnen goed bij helpen.

In deze nieuwsbrief lees je meer over AndersWandelen, KerstAnders, Oud&Nieuwfestival en de start van het jubileumjaar.

Tot Anders!  
Carla & Luc  
VakantieAnders

# Oud en Nieuw Anders

Feestelijk het oude jaar loslaten en aan het nieuwe jaar beginnen!  
Samen zijn, eten, ontmoeten en genieten van alles wat er is.

[Hèt driedaagse festival](#) van 30 december tot en met 1 januari met leuke workshops en mooie rituelen.



Heb je zin om samen met anderen een gezellige sfeervolle kerst te beleven. Workshops als meditatie, dreamtimehealing mee te doen? Samen te eten, een wandeling te maken en bij de vuurkorf te zitten? Dat kan bij KerstAnders. Van 23 tot en met 27 december in Havelte.

Voor de 5e keer op rij is [KerstAnders](#) een succesvol evenement dat elk jaar weer vol zit.

We kijken er nu al naar uit om er weer mooie dagen van te maken.

## AndersWandelen 11 november

Samen wandelen, ontmoetingen met gelijkgestemden en interessante weetjes over de natuur leren. Wandel met ons mee in landgoed Den Treek bij Amersfoort.

Verzamelen om 11 uur, na een kopje thee/koffie gaan we van start voor een tocht van ongeveer 9 km over goede paden door een mooi gevarieerd natuurgebied. Graag aanmelden als je mee komt wandelen. Het voorbereiden van deze dag was al een feestje, lees erover in onderstaand blog.



### **Leer hoe je een spar van een den kunt onderscheiden.**

Vorbij de manege slaan we linksaf het bos in. Ik ben samen met Dorine op ontdekkingstocht ter voorbereiding van de Anderswandeling. We gaan wandelen in landgoed Den Treek in het groene hart van de provincie Utrecht. Met 2200 hectare een van de grootste landgoederen in Nederland. Ik heb al heel vaak in dit bos gewandeld maar nog niet eerder via deze ingang, dit deel van het bos ken ik nauwelijks.

#### **Typisch van de winter eik**

Dorien ziet onderweg vanalles waar ik heel gemakkelijk aan voorbij loop. Ze raapt een mooi rood eikenblad op van de grond en verbaast zich over

het steeltje aan het blad. “Dat is typisch van de winter eik” zegt ze, “maar die staan alleen in het oosten van het land.” Ze gaat opzoeken welke eik het wel is zodat ze het op de AndersWandeling kan vertellen. Voor mij is het nieuw dat er zomer en winter eiken bestaan, en nog een eik soort dus waar dit blad vanaf is gevallen.

Het is herfst. We scoren al gauw een rood met witte stippen paddenstoel. Dorine vertelt dat er wel 5000 verschillende paddenstoelen bestaan. Die zijn...[Lees verder](#)

## Blog

Monique heeft haar bijzondere verhaal vertelt.  
Over wat champagne met haar en het kinderprogramma te maken heeft!  
Lees het in het blog '[Gelukkig was ze haar kinderen even kwijt](#)'.

Vind jij het leuk om blogs te schrijven over jouw ervaringen en ontdekkingen bij VakantieAnders?

Waar werd jij geraakt, wanneer ontdekte jij iets in jezelf dat nieuw was of waarvan werd jij blij tijdens een verblijf bij ons.

Of hoe raakte je geïnspireerd en heb je daar een vervolg aan gegeven.

Wij publiceren deze verhalen graag als blogs op onze site.

Wil jij jouw verhaal vertellen? Laat het ons weten.



Mazzaze massage weekenden  
Aanraken en geraakt worden.

### Data

[AndersWandelen](#)

11 november

Amersfoort

[Mazzaze massage weekend](#)

24-26 November

Havelte

KerstAnders  
23-27 december  
Havelte

OudenNieuwAnders  
30 dec - 1 januari 2018  
Havelte

NieuwjaarsAndersdag  
Opening jubileumjaar  
14 januari 2018



Copyright © \*VakantieAnders.nl 4 november 2017\*

**Our mailing address is:**

[info@vakantieanders.nl](mailto:info@vakantieanders.nl)

VakantieAnders

06 38424122

[unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)